



Protestantse Gemeente  
Monnickendam

**Opstandingskerk**

**Zondagavond 12 september 2021**

Thema: Dromen zijn bedrog. Of toch niet?

voorganger ds Cor Ofman, Amsterdam

organist Gerda Zandstra

liturg Bonnie Kes

---

Inleidend orgelspel

**Welkom** *door ouderling van dienst*

**Aanvangslied:** Lied 283: In de veelheid van geluiden [staande]

**Bemoediging en groet**

**Gebed**

**Schriftlezing:** Genesis 40

**Lied 166b** : 1, 2 en 3 Jozef zoekt zijn grote broers

**Schriftlezing:** Matteüs 22, 15-22

**Lied 314** : 1 en 2 Here Jezus, om uw woord

**Uitleg en verkondiging**

**Lied 1001:** De wijze woorden en het groot vertoon

**Gebeden** - Stil gebed - Onze Vader

**Collecte-aankondiging** [*schaalcollecte bij de uitgang of scan* ]

1. Diaconie missionair werk PKN
2. Eigen kerkgemeenschap

**Slotlied:** Lied 422 Laat de woorden die we hoorden [staande]

**Zegen**

Uitleidend orgelspel



## **Thema van de avonddienst in Monnickendam op 12 september 2021.**

De meeste dromen zijn bedrog. Of toch niet?

Anders dan Marco Borsato droom ik al heel lang van een plek in het centrum van Amsterdam waar mensen terecht kunnen om op adem te komen.

Dat zou een *kerk* kunnen zijn die open staat voor bezinning, aandacht en gesprek. Bij voorkeur 24/7, maar *minstens* in de nacht. Dat is ambitieus, want daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig die (één keer per maand) in de nacht beschikbaar zijn: vijf vrijwilligers per nacht, die gastheer/vrouw zijn en één pastor die een nachtviering houdt en daarna beschikbaar is voor gesprek. Zo'n nachtwake eindigt rond 8.00 uur met een ontbijt.

Er zijn voor zover ik weet geen voorbeelden van zo'n nachtkerk, want een kerk in Kopenhagen die deze titel voert, sluit al rond middernacht.

Zo'n open kerk kan ook aantrekkelijk zijn voor mensen die behoefte hebben aan bezinning op een *ander* tijdstip dan de reguliere openingstijden, tijdens kerkdiensten op de zondagmorgen. Maar de kerk zou ook een veilige plek zijn voor wie 's nachts op de straat is aangewezen: daklozen voor wie de nachtopvang vol is en afgewezen asielzoekers die (nog) niet in de nachtopvang van de gemeente terecht kunnen of uit vrees voor uitzetting het AZC hebben verlaten of laat op de middag uit vreemdelingenbewaring zijn ontslagen.

Ik zou het een uitdaging vinden als de kerken in Amsterdam dit experiment zouden aandurven. Tot nog toe is het bij een droom gebleven...

Maar misschien hebt u andere dromen. Bedrog? Of toch niet?

Wees welkom in de avonddienst in de Opstandingskerk op 12 september. Aanvang: 19.00 uur.