



Protestantse Gemeente Monnickendam

Grote Kerk – zondag 25 oktober 2020

voorganger ds. Charlotte Kremer
organist Wim Dijkstra
m.m.v. de Cantorij PGM

Wij luisteren naar kort inleidend orgelspel

Welkom

Luisteren: Lied 221

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Bemoediging en groet

Voorganger: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien,

allen: zie ons hier staan.

v: Wij die van U hebben gehoord, –

a: hoort U ons aan.

v: Uw Naam is dat U mensen helpt, –

a: wees onze hulp,

v: en dat U alles hebt gemaakt, –

a: maak alles nieuw,

v: en dat U ons bij name kent, –

a: leer ons U kennen,

v: die Bron van leven wordt genoemd, –

a: doe ons weer leven,

v: die hebt gezegd: Ik zal er zijn, –

a: wees hier aanwezig. Amen.

Psalm van de zondag: Psalm 1

V: Gelukkig is de mens,
die niet wegloopt met raad van kwaadwilligen,
die niet staat op de weg der slechten,
die niet zit bij al wie schamperen,
maar die geniet van de wet van de Heer,
haar wikt en weegt dag en nacht.

A: Gelukkig is die mens.

V: Een boom is hij aan de waterkant
die vrucht geeft op zijn tijd
en zijn blad niet verliest:
wat hij ook doet, wat hij ook doet,
het gaat hem goed af.

A: Gelukkig is die mens.

V: Maar zo niet die het kwaad opzoeken:
kaf zijn ze, door de wind verwaaid.
Daarom houden ze geen stand bij hun berechting,
de slechten niet in de kring van die oprecht zijn.

**A: Want de Heer kent de weg van de oprechten
maar de weg van wie kwaad wil loopt dood.
Gelukkig is de mens.**

V: Gelukkig is de mens
die niet wegloopt met raad van kwaadwilligen.
Gelukkig is die mens.

Kyriëgebed, gevolgd door luisteren
naar gezongen Kyrië en Gloria 299 E
Heer, ontferm u, Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u, Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen, Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader, Lam van God,
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!
U alle eer, nu en altijd.
Amen, amen, amen.

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 6: 1-9

Luisteren: lied 320

Wie oren om te horen heeft hoor' naar d' wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.

Bemin uw Heer te allen tijd. Dien 'm met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden. Dit is het eerst' en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

– Bied uw naast' de helpende hand. Spijzig d' armen in uw land,
een woning wilt hen geven. Het tweed' gebod is 't eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.

De macht der liefde is zo groot, geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken. Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft 't tot ons gesproken.

De liefde spreekt haar eigen taal, al' kwade bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griede. Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve in ons de liefde.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 22:34-46

Luisteren: lied 974 vers 1, 2 en 5

Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeed met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Uitleg en verkondiging

Luisteren: 'Al kon ik alle talen spreken'

Cantorij Al kon ik alle talen spreken
van hemel en aarde,
wanneer de liefde zou ontbreken,
wat had het voor waarde?
Mijn woord was niets dan loos gerucht,
luid schallende metalen,
schel klinkende cymbalen,
beroering in de lucht.

Allen (gesproken)

Al kon ik in de toekomst lezen,
geheimen ontvouwen
en met één blik het ware wezen
der dingen doorschouwen;
had ik volmaakt geloof, zodat
ik bergen kon doen wijken:
hoe nietig zou ik blijken,
als ik geen liefde had.

CantorijVerdeelde ik mijn goed en have,
ja, zou ik mijn leven
in onverschrokken overgave
als martelaar gegeven;
wanneer het niet uit liefde was,
geen vuurdoop zou mij baten,
niets zou ik achterlaten
dan vruchteloze as.

Allen (gesproken)

O liefde, dochter der genade,
hoe schoon zijn de deugden
die met u gaan op al uw paden,
een reidans van vreugden:
geduld en welgezindheid gaan
met eenvoud, wil tot vrede

en lust in recht en rede,
waarheid en trouw tesaam.

Cantorij O liefde, gij neemt haat en boosheid
en zelfzucht en schande
in ongeveinsde argeloosheid
de wapens uit handen.
Gij dekt de schulden toe. Gij zijt,
vol hoop het hoogste wagens,
gelovig alles dragend,
het leven toegewijd.

Allen (gesproken)

Geloof en hoop en liefde worden
nooit van ons genomen.
Gedrieën bouwen zij de orde
die God zal doen komen.
Dan vieren wij het bruiloftsfeest
en mogen blijde zingen
van drie verheven dingen,
maar van de liefde 't meest.

Dank,- en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader

Voorganger: ... zo bidden wij samen:

allen: God van liefde, toon ons uw goedheid

Uitleg over het diaconale collectiedoel: Stichting Hulphond

Luisteren Slotlied: lied 675

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,

als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Zending en zegen

- v: Verzadigd de honger, gestild ons verlangen,
met goedheid gevoed.
- a: **Brood, dat ons doet leven!**
- v: Genezen de dorst, gevuld onze kruiken,
een stroom van genade.
- a: **Water, bron van leven!**
- v: Geklaard is de dag, het donker voorbij.
Wij zien uw gezicht.
- a: **Licht in onze wereld!**
- v: Bij name geroepen, naar buiten gebracht,
een weg voor ons uit.
- a: **Herder, die ons voorgaat!**
- v: Die ons doorstroomt en ons in bloei zet,
rijpt ons tot vrucht.
- a: **Wijnstok van de liefde!**
- v: Bron en bestemming, trouw die ons draagt
voor altijd op adem.

- a: Waarheid, weg en leven!**
v: De genade van onze Heer Jezus Christus
 en de liefde van God
 en de eenheid van de Heilige Geest,
 zij met ons allen.
a: amen.

Wij gaan zitten en luisteren naar uitleidend orgelspel

Collecte bij de uitgang

Kerkdiensten

vanavond

19.00 uur Opstandingskerk – ds. Huib Klink

zondag 1 november

10.00 uur Grote Kerk – ds. Martien Pettinga

19.00 uur Opstandingskerk – Werkgroep Taizé/Iona