



Protestantse Gemeente Monnickendam

Opstandingskerk
zondagavond 5 juli 2020

voorganger ds. Martien Pettinga
organist Gerda Zandstra
met muzikale medewerking van
Micha Borger, Haske Reiling en Pieter Rijdsdijk.

Een bijzondere dienst!

Wij verheugen er ons in, dat we vanaf deze zondag weer bij elkaar kunnen komen in de kerk. Met beperkingen. We kunnen niet samen zingen, ook niet met een klein groepje. We kunnen elkaar na de dienst niet ontmoeten bij de koffie.

We kunnen veel niet, maar we mogen nog meer wé!

We mogen met woord, muziek, stilte, overdenking de Eeuwige loven. We mogen bidden en de zegen ontvangen. We mogen de Heer ontmoeten in de ruimte van deze kerk.

Omdat we niet samen kunnen zingen, speelt de 'beurtspraak' een belangrijke rol in de diensten in de komende tijd. Als u dat liever niet doet, kunt u gewoon naar anderen of de muziek luisteren.

Vanavond zijn we blij met een paar jonge gemeenteleden die hun instrument gebruiken om ons te helpen bij lofprijzing, aanbedding en gebed.

Wij worden stil

De dienst begint met een kort orgelspel

Welkom - Moment van stilte

Openingslied 314 (staande)

als u op voldoende afstand van een ander zit, kunt u dit orgelvers en vers 3 zachtjes mee neuriën

1. Orgelvers

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijegekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

2. Allen zeggen

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

3. Orgelvers

O, Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren.
Dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Bemoediging en drempelgebed

- v. Onze hulp is in de Naam van de Heer
- a. **die hemel en aarde gemaakt heeft.**
- v. Heer, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel!
- a. **Laat ons, o Heer, uw liefde zien
en geef ons uw heil. Amen.**

We gaan zitten

Avondlied 253

1. Orgelvers

De zon daalt in de zee.
De duisternis valt in.
Ik loof de goede God.
Hij geeft mij dag en nacht:
maak taak bij dag, mijn droom bij nacht.

2. Vrouwen zeggen

Laat dagen in de nacht,
waar wanhoop heerst en dood,
geloof en hoop op U:
U hebt uw schepping lief,
U hebt uw schepping innig lief.

3. Mannen zeggen

Kom, nacht, en troost ons zacht.
Kom, God, genees ons hart.
Kom, leg uw hand op ons
en heel zo elke wond.
Heel, Vader, ook de diepste wond.

Gebied bij opening schriften

Muziek

Uit Taizé – Jésus le Christ

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.

Eerste Lezing Psalm 43

Tweede Lezing Romeinen 8, 18-23

Muziek uit Taizé

C' est Toi ma lampe, Seigneur. Mon Dieu, éclaire ma ténèbre.

Mijn lamp ontsteekt u, O Heer. Mijn God, verlicht mij in het duister.

Uitleg en verkondiging

Lied 591 : 1, 2, 3 en 6

1. Orgelvers

O Heer, wees met uw kerk
en laat ons niet vergaan,
maar zend uw kracht diep in de nacht,
dan breekt de morgen aan.

2. Allen zeggen

Wij wachten U, o zon,
het duister duurt zo lang,
het water stijgt en Gij, Gij zwijgt,
het wordt ons al te bang.

3. Orgelvers

Uw schepping vraagt naar U.
Volhardt Gij in uw rust?
De macht van 't kwaad gaat rond en gaat
zijn gang naar hartelust.

6. Allen zeggen

O Heer, wees met uw kerk
en laat ons niet vergaan,
maar zend uw kracht diep in de nacht,
uw kracht om op te staan.

Muziek als inleiding op de gebeden

Uit Taizé – Mon âme se repose (Liedboek 62b)

Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen,
mijn heil komt van Hem.

Ja, bij God alleen vindt mijn ziel rust en vrede.

Gebeden

Stil gebed

(allen) **Onze Vader**

**Collecte de collecten worden bij de uitgang
gehouden; daar staan schalen, waarvan de
opbrengst is voor:**

Kerk in Actie - binnenlands diaconaat
Eigen kerkgemeenschap

Slotlied via CD

Uit 'Het liefste lied van overzee'- tekst Sytze de Vries

Als de hemel vol gezang is,
U de glorie zingt,
snarenspeel nooit onderbroken
rond Uw troon weerklinkt,
wordt U alle eer gegeven
omdat leven U ontspringt.

Gaf Gij ook niet zelf de adem
die U loven moet?
Laat het lied op aarde klinken
als de hemel doet:
een gebed dat U wil danken,
wil verklanken: God is goed!

Hier beneden klinkt ons loflied;
maak het tot uw troon!
Adem in ons lied het weten
dat Gij bij ons woont.
Opdat hart en ziel veelvuldig
U, God, huldigt, eer betoont!

Want U komt alleen de eer toe,
alle heerlijkheid!
Aan U, Schepper God en Vader
blijft ons lied gewijd:
om de Zoon U alle glorie,
door de Geest, in eeuwigheid!

Zegen

v. De Heer zegene en behoede u
Hij geve u zijn vrede.

a. **Amen.**

Uitleidend orgelspel

Na afloop van de dienst

- wij letten erop, dat wij voldoende afstand houden tot elkaar
- er is geen ontmoeting bij de koffie
- zorg ervoor dat er bij de uitgang (ook buiten) geen groepjes blijven staan

zondag 12 juli

10.00 uur Grote Kerk – mw. Marja van Gaalen

19.00 uur Opstandingskerk – ds. Leon Rasser

Aanmelden kerkdiensten

Vergeet u niet zich aan te melden voor een kerkdienst
(voor elke keer is een aparte aanmelding nodig):

aanmelden kan via de website

www.pgmonnickendam.nl (via het tabblad 'reserveren
diensten')

of via : [06-29766829](tel:06-29766829) (woensdag t/m zaterdag van 12.00
tot 17.00 uur).