



Protestantse Gemeente Monnickendam

Opstandingskerk

Zondagavond 9 maart 2025

Dienst van Lofprijzing en Gebed

Licht in de duisternis

“We mogen elkaars licht en herder zijn”

Voorganger: ds. A. Noordijk

Muziek: LPG-band



Vindplaats
van geloof, hoop
en liefde

Zingen voor de dienst

Psalm 84 - Opwekking 715

Wat hou ik van uw huis,
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja, liever één dag dichtbij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat hou ik van uw huis.

Welkom

Opwekking 737

U nodigt mij aan tafel
Om dicht bij U te zijn
Te proeven van het leven
Dat U deelt door brood en wijn
U leidt mij in de stilte
Ik volg U met ontzag
Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag

U ziet mijn hart en leven
De onrust die verwacht
Mijn onbesproken vragen
Die er leven in mijn hart
U kent al mijn gedachten
Verbergen kan niet meer
In vertrouwen leg ik alles voor U neer

De beker in Uw handen
Neem ik vol liefde aan
Uit handen die verwond zijn
Waarin de tekens staan
Geen woorden meer van oordeel
Genade onverdiend
Die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien

U deelt met mij de maaltijd
Reikt mij verzoening aan
Uw liefde is nog groter
Dan de schuld die is voldaan
U toont mij Uw genade
Die werkzaam is in mij:
Door de kracht van Uw genade ben ik vrij

Bemoediging

Gebed om de Geest

Lied 303

1. Zonne en maan, water en wind,
de bloem en het kind schiep onze God.
Hemel en aard' heeft Hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen Uw heilige naam.
2. Jezus, Gods Zoon, / leefde en stierf
voor allen, voor ons. / Hij leeft vandaag
Hier onder ons, / hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen Uw heilige naam.
3. Geest die ons troost, / levend nabij,
genezing en vuur. / Adem van God,
kracht onderweg / dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken.
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen Uw heilige naam.

Lofprijzing

Psalm 84 - Opwekking 715

Tekst: zie voorin dit boekje

Psalm 8 - Lied 8b

1. Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

2. Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

4. Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

5. Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

Psalm 150 - Opwekking 78

Halleluja, looft God in zijn heiligdom,
looft Hem in zijn machtig uitspanseel;
looft Hem om zijn machtige daden,
looft Hem naar zijn geweldige grootheid.

Refrein:

Alles wat adem heeft, love de Here.

Halleluja, halleluja.

Alles wat adem heeft, love de Here.

Halleluja.

Looft Hem met bazuïngeschal, looft Hem,
looft Hem met de harp en citer,
looft Hem met de taboerijn en reidans,
looft Hem met het snarenspeel en fluit.

(Refrein)

Looft Hem met de klinkende cimbalen,
looft Hem met de schallende cimbalen.

(Refrein)

Aanbidding

Psalm 139 - Lied 139b

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Lied 263

1. Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.
2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

Psalm 23 - Lied 23b

1. De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat'ren der rust.
2. De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.
3. De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
4. De Heer is mijn herder!
In 't hart der woestijn

verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

5. De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Stilte

Groet en gebed

Bijbellezing

Psalm 23

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

² Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,

³ Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

⁴ Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

⁵ U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

⁶ Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Overdenking

Gebeden

Dankgebed

Voorbeden – tijdens het zingen van onderstaand lied bent u in de gelegenheid een kaarsje aan te steken

Sé mi luz

Sé mi luz, enciende mi noche

Sé mi luz, enciende mi noche

Sé mi luz, enciende mi noche

Mi noche, sé mi luz

(Vertaling: Wees mijn licht, verlicht mijn nacht. Mijn nacht, wees mijn licht.)

Onze Vader – Maak alles nieuw

*Onze vader in de hemel,
maak alles nieuw.*

*Geef uw naam aan deze wereld,
maak alles nieuw.*

*Breng uw koninkrijk tot leven,
maak alles nieuw.*

*Wees de hemel, wees de aarde,
maak alles nieuw.*

*Geef het brood in onze dagen,
maak alles nieuw.*

*En vergeef ons onze schulden,
maak alles nieuw.*

*Laat ons ook elkaar vergeven,
maak alles nieuw.*

*God verlos ons van het kwade,
maak alles nieuw.*

Slotlied

Psalm 121 - Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U Heer,
Die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn Beschermmer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid
mijn hulp is van U Heer.

Zegen

Psalm 16 - Opwekking 727

Mijn God, ik kom naar U,
dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen
in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun
naam niet noemen.

Mijn God, U vult mijn bord,
U vult mijn beker.
U hebt iets moois bedacht
en straks is het van mij.

U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht,
want dat hebt U gezegd.

Mijn God, ik kom naar U, dan ben ik veilig.
Ik heb het U gezegd, en blijf het zeggen:
Ik heb U nodig, Heer, de rest is overbodig.

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen
in honderd bochten,
maar dat zal ik nooit doen
en zelfs hun naam niet noemen.

De hele nacht lig ik aan God te denken.
Ik voel dat Hij er is,
zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij en zeker van mijn redding.
Ik leef, ik leef naast God,
ik val niet uit zijn hand.

Want U zult mij niet zomaar laten sterven.
Ik hoef niet naar het graf,
want U laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken.
Heel dicht bij U, mijn God,
zal ik gelukkig zijn.

Collecte bij de uitgang

U kunt uw gaven overmaken door bijgaande code te scannen of uw bijdrage storten op bankrekeningnr. diaconie PGM NL89 RABO 0354 055437 o.v.v. collecte 9 maart 2025.



Blijft u nog gezellig een kopje koffie of thee drinken?

Volgende diensten van Lofprijzing en gebed:

- *28 september 2025 om 19.00 uur, met als voorganger Alexander Noordijk*
- *9 november 2025 om 19.00 uur, met als voorganger Alexander Noordijk*

<i>Brigit Boom</i>	<i>0299-477472</i>
<i>Hanneke v.d. Heiden</i>	<i>0299-652362</i>
<i>Heleen Lof</i>	<i>0299-652745</i>