



Zondag 11 februari 2024, 19:00 uur  
Opstandingskerk, Monnickendam

Zingen voor de dienst:

### The Lord is my Light

*De Heer is mijn licht en mijn redding:  
ik vertrouw op God.*

I: Vrouwen: **A**

The Lord is my light, my light and sal-va-tion: in

**B**

God I trust, in God I trust. The...

II: Mannen: **A**

The Lord is my light, my light and sal-va-tion: in

**B**

God I trust, in God I trust. The...

### 23 Laudate, omnes gentes

*Alle volken, looft de Heer!*

### Openingsgebed

Gebed om de Geest:

#### 8 C'est toi, ma lampe

*Mijn lamp ontsteekt U, o Heer.  
Mijn God, verlicht mij in mijn duister.*

### Psalmgebed: Psalm 30

*Een psalm. Een lied bij de inwijding van de tempel. Van David.*

Hoog wil ik U prijzen, HEER, want U hebt mij gered  
en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde.  
HEER, mijn God, ik riep U te hulp  
en U hebt mij genezen.  
HEER, U trok mij uit het dodenrijk omhoog,  
ik daalde af in het graf, maar U hield mij in leven.

Zing voor de HEER, u die Hem trouw bent,  
loof zijn heilige naam.  
Zijn woede duurt een oogwenk,  
zijn liefde een leven lang.  
Met tranen slapen we 's avonds in,  
's morgens staan we juichend op.

In mijn overmoed dacht ik:

Nooit zal ik wankelen.  
HEER, U had mij lief en ik stond als een machtige berg,  
U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst.

U, HEER, roep ik aan,  
U, HEER, smeed ik om genade.  
Wat baat het U als ik sterf,  
als ik afdaal in het graf?  
Kan het stof U soms loven  
en getuigen van uw trouw?

Luister, HEER, en toon uw genade,  
HEER, kom mij te hulp.  
U hebt mijn klacht veranderd in een dans,  
mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.  
Mijn ziel zal voor U zingen en niet zwijgen.  
HEER, mijn God, U wil ik eeuwig loven.

Lied: **12 De nocte**

*Wij gaan de nacht door, het duister,  
op zoek naar het levend water.  
Enkel de dorst zal ons licht zijn.*

Lezing: **Marcus 1, 40-45**

Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein was; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: 'Als U wilt, kunt U mij rein maken.' Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein.

Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 'Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven.' Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar Hem toe komen.

Lied: **58 Misericordias Domini**

*Van uw barmhartigheid en uw trouw  
zal ik altijd zingen, Heer.*

## Stilte

Iemand die aan huidvraat leed kwam naar Jezus toe; terwijl hij op zijn knieën viel, zei hij: "Als u wilt, kunt u mij rein maken."

Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: "Ik wil het, word rein."

Lied: **The Lord is my Light**

*De Heer is mijn licht en mijn redding:  
ik vertrouw op God.*

I: Vrouwen: **A**



The Lord is my light, my light and sal-va-tion: in

**B**



God I trust, in God I trust. The...

II: Mannen: **A**



The Lord is my light, my light and sal-va-tion: in

**B**



God I trust, in God I trust. The...

### Dankgebed en voorbeden

Elke voorbede wordt beantwoord met

**103 Gospodi pomiluj**

*Heer, ontferm U*

*Ieder die dat wil kan voor in de kerk een kaars ontsteken.*

*Daarbij zingen wij:*

**3 Bleibet hier**

*Blijf bij mij en waak hier met mij,  
wakend en biddend, wakend en biddend.*

### Onze Vader

*Gebed om zegen:*

**32 Mon âme se repose**

*Mijn ziel verstillt in rust en vrede bij God,  
van Hem alleen mijn heil.*

*Ja, bij de Heer verstillt mijn ziel in vrede,  
keert zich stil tot Hem.*

### Slotgebed

*Slotlied: 50 Nada te turbe*

*Wees niet bang! Wie God heeft, heeft genoeg.*

Collecte bij de uitgang,  
of via de QR



De eerstvolgende vieringen met liederen uit Taizé zijn  
gepland op:

zondag 12 mei 2024

zondag 13 oktober 2024