



Protestantse Gemeente
Monnickendam

De Opstandingskerk

Zondagmorgen 11 februari 2024

6^e zondag na Epifanie

voorganger : ds. Alexander Noordijk

lector : Henny van Geemen

m.m.v. : Cantorij PGM

orgel, piano : Wim Dijkstra



Vindplaats
van geloof, hoop
en liefde



WELKOM

Moment van Stilte

Lied 216: 1 t/m 3 'Dit is een morgen als ooit de eerste'

**Bemoediging & Groet
Drempelgebed**

Aansluitend lied 900:

Niets maakt je rust'loos

niets jaagt je angst aan,

wie aan God vasthoudt

zal niets ontbreken.

Geef aan God ruim baan.

Kyriegebed

Gezongen Kyrie en Gloria 299f



Kindermoment

Rondom het woord

1^e Lezing: Genesis 1: 1-5, 2: 1-7

Lied 8c: Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam

2^e Lezing: Efeziërs 2: 11-18

Lied 989: Gelukkig de armen van geest

Overdenking: Vreemde Vrede

Lied 936: 1 t/m 3 'Luister naar de wind'



Collecte

1^e collecte voor de diaconie

Opvang voor gestrande vluchtelingen in Griekenland.

Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

2^e collecte voor de eigen kerkgemeenschap



(tijdens de collecte komen de kinderen terug vanuit de kinderkerk)



De Gebeden

(dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Slotlied 973:1 t/m 4 'Om voor elkaar te zijn uw oog en oor'

Zegen

Na afloop van de dienst ben je van harte welkom voor een



kop koffie, thee of glas limonade