



Protestantse Gemeente
Monnickendam

De Opstandingskerk

Zondagmorgen 12 januari 2025

Generatiedienst: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

voorganger : ds. Alexander Noordijk
lector : Dennis van Musschenbroek - Kristoffers
orgel : Gerda Zandstra
combo : o.l.v. Jacob Teerhuis



Vindplaats
van geloof, hoop
en liefde

WELKOM

Moment van stilte

Lied 100: 1 t/m 4 'Juich Gode toe, bazuin en zing'

**Bemoediging & Groet
Drempelgebed**

Lied 936: 1 t/m 3 'Luister naar de wind'

1. Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt:
'kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind,
En ik zal jou verlossen, dat je vrede vindt'.

2. Houd je vast aan Mij, als je eenzaam bent en klein.
En wees niet bezorgd, Ik zal altijd bij je zijn.
Ik geef je overwinning over dood en pijn.

3. Jezus U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind.
Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt.
O bron van eeuwig leven, U die mij bemind.

Kyriegebed

Lied 558:1, 6 en 7 'Jezus om Uw lijden groot'

Inleiding

Lied: Een toekomst vol van hoop – Sela

1.

In de nacht van strijd en zorgen, kijken wij naar U omhoog.
Biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.

2.

Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

3.

U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.

Refrein:

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

4

U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.

Refrein: (3x)

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.

1^e Lezing: Lucas 22:14 - 20

Opwekking 687: Heer, wijs mij uw weg

1. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

2. Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

3. Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

4. Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

2^e lezing: 1 Korinthe 11: 23 – 26

Lied 381: 1 t/m 3 en 6 'Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet'

Overdenking

Lied My Lighthouse - Rend Collective

1.

In my wrestling and in my doubts, in my failures You won't walk out.
Your great love will lead me through.
You are the peace in my troubled sea.
You are the peace in my troubled sea.

2.

In the silence You won't let go. In the questions Your truth will hold.
Your great love will lead me through.
You are the peace in my troubled sea.
You are the peace in my troubled sea.

Refrein:

*My Lighthouse, my Lighthouse, shining in the darkness, I will follow
You.*

*My Lighthouse, my Lighthouse, I will trust the promise, You will carry
mesafe to shore. (4x)*

3.

I won't fear what tomorrow brings.
With each morning I'll rise and sing.
My God's love will lead me through.
You are the peace in my troubled sea.
You are the peace in my troubled sea.

Refrein:

My Lighthouse, my Lighthouse, shining in the darkness,
I will follow You.

My Lighthouse, my Lighthouse,
I will trust the promise, You will carry me
safe to shore. **(4x)**

Fire before us,
You're the brightest, **4x**
You will lead us through the storms.

Refrein:

My Lighthouse, my Lighthouse, shining in the darkness, I will follow
You.

My Lighthouse, my Lighthouse, I will trust the promise, You will carry
me safe to shore. **(4x)**

Vertaling

'Mijn worstelingen, twijfels, tekortkomingen... U laat niet los. U bent de vrede in mijn woelige zee.

In stilte en bij vragen, U waarheid houdt stand. Uw liefde leidt mij er doorheen.

Ik kijk niet op tegen de morgen. Elke ochtend sta ik op en zing. God's liefde helpt mij er doorheen. U bent de vrede in mijn woelige zee.

*Toren van licht die schijnt in het donker, ik vertrouw op Uw belofte.
Dat U mij draagt naar de veilige kust.'*



Dienst van dankbaarheid

- Collecte

-

1^e collecte voor de diaconie:

Kerk in actie Samen tegen armoede



Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met Schuldhulpmaatje om mensen te helpen uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

2^e collecte voor de kerk.

- Voorbede, stilgebed



Maaltijd van de Heer

Inleiding

Lied Aan Uw tafel - Sela

U nodigt mij aan tafel, om dicht
bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U
deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U
met ontzag:
een plaats van rust waar ik U
ontmoeten mag.

De beker in uw handen, neem
ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn,
waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van
oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd
en wordt gezien.

U ziet mijn hart en leven, de
onrust die verwacht;
mijn onbesproken vragen, die
er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten,
verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor
U neer.

U deelt met mij de maaltijd,
reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de
schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die
werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade
ben ik vrij!

Tafelgebed

Lied 340b:1 'Ik geloof in God de Vader, de Almachtige'

Inzettingswoorden

Onder vrienden,
Samen rond de tafel,
Nam Jezus brood,
En toen hij het gezegend had
brak hij het en zei:
'Neem dit brood, eet het,
Mijn lichaam gegeven voor
jullie. Doe dit om mij te
gedenken.

- Onze Vader
- Vredegroet

Toen later, tijdens de maaltijd,
Nam Jezus de beker wijn.
Hij dankte God ervoor, en hij
zei: "In deze beker vind je het
nieuwe verbond met
God, een nieuwe kans, door
mijn dood. Neem dit,
jullie allemaal, om mij te
gedenken

Brood & Wijn

"Voor wie geen wijn wenst te drinken, is er druivensap beschikbaar, zodat iedereen in vreugde en verbondenheid kan deelnemen aan deze maaltijd van Heer."

Tijdens het delen van de Maaltijd van de Heer zingt het combo o.l.v. Jacob Teerhuis: Like Eagles van Don Moen

Luisterlied: Like Eagles van Don Moen

1.

Oh, my soul, do you not know
Have you not heard, it's been told from the beginning
The Lord your God is on your side.
Oh, my soul, don't be afraid.
Hope in the Lord. By His righteousness and power
He will strengthen, He will guide.

Refrein:

*And I will soar on wings like eagles, held by the hand of God.
I will run and not grow tired, when on His name I call.
For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts,
I will trust in Him, With all my heart.*

2.

Oh, my soul, do you not know
Have you not heard, it's been told from the beginning
The Lord your God is on your side.
Oh, my soul, don't be afraid.
Hope in the Lord. By His righteousness and power
He will strengthen, He will guide.

Refrein:

*And I will soar on wings like eagles, held by the hand of God.
I will run and not grow tired, when on His name I call.
For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts,
I will trust in Him, With all my heart.
And I will rest upon His promise. Patiently I'll wait.*

Refrein:

(And) I will soar on wings like eagles, held by the hand of God.
I will run and not grow tired, when on His name I call.
For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts,
I will trust in Him, With all my heart.

I will trust in Him, With all my heart.
And I will rest upon His promise. Patiently I'll wait.

Vertaling:

'Heb je het niet gehoord, mijn ziel: vanaf het begin is verteld dat de Heer aan jou zijde staat.

Wees niet bang, vertrouw op de Heer. Met zijn rechtvaardigheid en kracht zal hij jou leiden en sterken.

Op vleugels zal ik zweven als een adelaar, vastgehouden door God's hand. Ik raak niet vermoeid als ik op Hem bouw. Zijn wegen gaan mijn besef te boven. Ik vertrouw op Hem met heel mijn hart.'

Slotlied 423:1 t/m 3 'Nu wij uiteengaan vragen wij God

Zegen

